

Ik BEN er voor jou en  
wij zijn er voor elkaar



Paas-kunst wandeling 2021

## Lijst van deelnemers en adressen waar hun werk te zien is

---

We noemen de adressen, de volgorde van de wandeling is naar eigen keuze.

**Vraag voor de kinderen:** Op sommige kunstwerken zijn dieren te zien.  
**Welke dieren zie jij allemaal?**

---

*We wensen jullie een mooie Paaswandeling!*

---

❖ **Jannie van den Brink-Dekker**      **“IK BEN ER VOOR JOU”**  
Gereformeerde kerk - Hoofdstraat 76

❖ **Anja de Graaff**  
Doeverenesestraat 29

Jezus zegt: “IK BEN het Licht dat naar de wereld is gekomen....Joh.  
12:46

Gaan wij onze weg in het Licht, zoals Hij zelf het Licht is dan zijn wij  
met elkaar verbonden en het bloed van Jezus reinigt ons van alle  
zonden. (1 Joh. 1: 7)

❖ **Jolanda Buijs**  
Doeverenesestraat 53A

**“Iedereen thuis in eigen huis”**

Wat is het mooi om te horen en te zien, wat er voor liefde en  
aandacht uit onze harten is gestroomd, toen Corona onze levens  
binnendrong.

Wat een warmte, aandacht ,tijd, bloemen, kaartjes, maaltijden en  
acties zijn er gedeeld.

Het zijn de kleine dingen die het doen. Ieder vanuit zijn eigen plek, op  
zijn/haar eigen manier, laat zo de liefde schijnen. Net zoals we  
vertrouwen op de zon, die elke dag het licht laat schijnen, zichtbaar  
of alleen aanwezig achter donkere wolken, zo is het ook met de  
liefde.

Vertrouw erop : **DE LIEFDE IS ER ALTIJD.**

Nu we op weg gaan in de tijd naar Pasen, vertrouwen we op Jezus die  
Zijn Liefde en Licht tijdens zijn Lijden en Opstanding gratis aan  
iedereen schenkt.

❖ **Aly Groenendijk**

Hoefstraat 41 b (zijkant huis)

Mattheüs 28 : 2-7

Bij benadering: Hof van Jozef van Arimathea.

En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een Engel van de Here, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging er op zitten.

Zijn gedaante was als een bliksem en Zijn kleding wit als sneeuw.

**Jezus is Overwinnaar!**

❖ **Marleen Blijenberg**

Ruiterhof (aan de kant van de vijver)

**“Onderweg naar Pasen”**

❖ **Riet van Berchum**

Hoefstraat 1 (Etalage bij Treffers)

**“Zonder Woorden”**

❖ **Peer Vos**

Kerkstraat 37

**Titel: ‘NIET-doodlopende kruisweg’**

*(olieverf op doek/Peer Vos)*

“Ieder huisje heeft zijn kruisje”. Wie kent dat gezegde niet en wie kent de praktijk ervan niet?!

Het woord ‘kruis’ staat voor situaties in ons leven die allesbehalve fijn zijn. Het kan een ernstige ziekte zijn zoals kanker, dementie of nu actueel corona of zelfs de dood.

Het kan ook een geliefde zijn die verslaafd is en onbereikbaar voor goede adviezen, een echtscheiding, of werkeloosheid met alle gevolgen van dien, etc.

Miljoenen in onze maatschappij zijn momenteel ook de ‘weg’ kwijt.

We zoeken steeds vaker ons ‘heil’ in verleidingen die ons van het juiste pad afbrengen... Uiteindelijk zal dat een doodlopende weg zijn!

Eenieder kan zijn of haar eigen ‘kruis’ – of misschien zelfs wel meervoud, ‘kruisen’ – invullen.

Het drukt je terneer en één ding is zeker, je verlangt ernaar, dat het kruis van je wordt weggenomen!

Er is gelukkig hoop! Jezus heeft ons niet in de steek gelaten. Hij was er voor ons en heeft Zijn kruisweg volbracht! Jezus zei ook: “Kom tot

Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven!”  
(Mattheus 11:28)

Wij mogen onze moeite, problemen, pijn, ziekte, verslavingen en alles bij Zijn kruis afgeven en bij Hem rust vinden met uitzicht op een hoopvolle toekomst en een eeuwig leven!

Naar voorbeeld van Jezus mogen wij er op onze levensweg ook zijn voor elkaar!

Er zijn zóveel mensen die in de problemen zitten waar wij naar kunnen omzien en iets voor kunnen betekenen.

In het schilderij is links in het beeld, in een donkere wereld, onze levensweg uitgebeeld als een moeilijk begaanbare weg met hobbels, eenzaamheid en een afgrond. Een weg met verdriet zoals verslaving, ziekte en dood. Bij het kruis is het ‘game over’ en mogen we de controle (controller) overgeven.

Rechts van het kruis is de overgave uitgebeeld, er is rust en omzien naar elkaar. De weg is daar goed begaanbaar en men gaat een hoopvolle toekomst tegemoet.

### ***Voor de jeugd:***

In het schilderij zie je 7 vormen van verslaving uitgebeeld. Welke verslavingen kan je vinden?

❖ **Sanne van Helden**

**“IK BEN“**

Hoofdstraat 41 b

❖ **Marion Oerlemans**

**“Verbondenheid”**

Weteringshof 16

Het schilderij is gemaakt in de avond, omdat je dan geen verschil ziet tussen blank en zwart.

Jezus oordeelt niet over blank of zwart. Hij houdt van ieder mens en wil dat iedereen van elkaar houdt. Verbonden met elkaar, van welke kleur of ras je ook bent. Hij is er voor ons allemaal.

❖ **Hannah Kraaijkamp**

**“IK BEN er voor jullie”**

Kerkstraat 11

### ***Een vraag voor de kinderen van de Kindernevendienst:***

Welke “IK BEN “ woorden zien jullie afgebeeld op de schilderijen?

**“De Boom”** verbeeldt een mensenleven met de seizoenen, al de jaren die je leeft.

Jezus beloofde dat hij ons levend water zou geven als we, in Hem geloven. (Joh. 7:38)

Dit water stroomt door en van de boom.

Ook zei Jezus: IK BEN de ware wijnstok wat betekent: dat Hij ons productief maakt. (Joh.15:1)

Ook zei Hij: IK BEN het brood van het leven, wat erop duidt, dat Hij ons onderhoudt. (Joh. 6:35)

De boom staat op “DE WEG “ Jezus zei: IK BEN de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader, dan door Mij. (Joh.14:6)

Dat is: Jezus leidt ons in de juiste richting.

### **“De Schapen”**

Voor de kleinste kindjes: Welk liedje past bij het schilderij van de schapen? (Jezus is de goede Herder)

Jezus zei: IK BEN de deur van de schaapskooi. (Joh. 10:11) Hij geeft ons toegang.

Ook zei Jezus: IK BEN de goede Herder. (Joh.10:11) Hij zorgt voor ons.

## **❖ Willeke v.d. Heijden**

Rondendans 2

**LIEVE WERELD**

**( Juul v.d. Heijden )**

**HEB ELKAAR LIEF**

**GEEF ELKAAR VERTROUWEN**

**IN TIJDEN VAN ONZEKERHEID**

**SOMS IS ALLEEN AL**

**EEN GLIMLACH**

**OF EEN KLEIN GEBAAAR**

**GENOEG**

**HET IS ZO BELANGRIJK**

**EN OPDAT WE NIET VERGETEN**

**SAMEN KUNNEN WE DE WERELD AAN**

**HEB IK ALTIJD AL GEWETEN**

❖ **Frida de Hart**

Rondendans 9

Schilderij 1: “ **UIT LIEFDE VOOR ONS** ”

Schilderij 2: “ **OMZIEN NAAR ELKAAR** ”

❖ **Joséva de Jong**

Rondendans 5

“**Samen in het licht van Jezus**”

❖ **Arie de Ruiter**

Dorpshuis - Rondendans 10

“**De zeven kruiswoorden**”

**De kruiswoorden zijn de woorden die Jezus Christus sprak terwijl hij vastgenageld, in hevige pijn, aan het kruis hing.**

Een zevental afbeeldingen in papiersnijkunst. In elke afbeelding staat het kruis van de Heer Jezus Christus centraal. Wanneer de zeven prenten naast elkaar worden gelegd, is er een doorgaande beweging zien naar het moment dat Hij zijn leven in de handen van zijn hemelse Vader legt.

De prenten kunnen getoond worden in lijsten van 30x40 cm.

1. Toen zij op de plaats aankwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerszijde. En Jezus zei: **Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.** en ze verdeelden zij kleren en wierpen het lot. Luk. 23 :33 en 34 (HSV)
2. En hij zei tegen Jezus: Heere denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: **Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het Paradijs zijn.** Luk. 23 :43 (HSV)
3. Toen nu Jezus Zijn moeder zagen de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: **Vrouw, zie uw Zoon.** Daarna zei Hij tegen de discipel: **Zie, uw moeder.** En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Johannes 29, 26 en 27 (HSV)
4. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: **Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?** Mattheüs 27, 46 (HSV)
5. Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: **Ik heb dorst!** Er stond een kruik vol zure



