

Liturgie zondagavond 25 oktober 2020

- Welkom en mededelingen

- Zingen/luisteren Psalm 105 (OB) vers 1

- 1 Looft, looft, verheugd den Heer' der Heren;
Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren.
Doet Zijne glorierije daan
Alom den volkeren verstaan,
En spreekt, met aandacht en ontzag,
Van Zijne wondren dag aan dag.

- Stil gebed, votum en groet (*in de kerk gaan we bij dit moment staan*)

- Zingen/luisteren Psalm 111 (OB) vers 1 en 2

- | | |
|---|---|
| 1 Looft, Hallelujah, looft den Heer';
Mijn ganse hart verheft Zijn eer.
Ik zal Zijn Naam en grootheid prijzen;
'k Zal, met d' oprechten onderling,
Vereend, in hun vergadering
En raad, Hem plechtig eer bewijzen. | 2 Des Heeren werken zijn zeer groot;
Wie ooit daarin zijn lust genoot,
Doorzoekt die ijvrig en bestendig;
Zijn doen is enkel majesteit,
Aanbiddelijke heerlijkheid,
En Zijn gerechtigheid onendig. |
|---|---|

- Geloofsbelijdenis (*in de kerk gaan we bij dit moment staan*)

- Zingen/luisteren Op toonhoogte (2005) 205: 1 en 4

- | | |
|--|--|
| 1 Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de heil'ge Geest, de Trooster,
De Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-een'ge in zijn troon. | 4 Halleluja, lof, aanbidding
Brenge eng'len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Lof zij U, der heren Heer! |
|--|--|

- Gebed

- Schriftlezing: Jeremia 1 : 4-10 en 2 : 5-9

- Zingen/luisteren psalm 45 vers 1 (Weerklank; Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen)

- 1 Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen:
ik ga mijn lied nu voor de koning zingen.
Hoor hoe mijn tong aan hem een loflied wijdt,
zoals de pen van een die vaardig schrijft.
Hoe schoon bent u, o koning, hoog te loven,
u gaat in pracht elk mensenkind te boven.
Wat van uw lippen komt, is lieflijkheid.
God zegent u dan ook in eeuwigheid.

- Verkondiging Jeremia 2 : 2a. Thema: *van crisis naar kruis*

- Zingen/luisteren Op Toonhoogte (2005) 203 vers 1 en 5

- | | |
|--|--|
| 1 Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
uw komst verwacht ik, meer en meer,
uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
ik wacht op U, wacht als een bruid,
reikhalzend hunkert mijn verlangen. | 5 Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
uw komst, de grote ommekeer;
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefste zijt,
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
vervul mijn allerdiepst verlangen! |
|--|--|

- Gebed

- Herinnering aan de collecte: diaconie en kerk

- Zingen/luisteren psalm 68 (OB) vers 10

- 1 Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naadren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

- Zegen (*in de kerk gaan we bij dit moment staan*)

Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.