

Kerkdiensten:

Kerkdiensten

Ik zie een poort wijd openstaan...!" Net als in de meeste delen van de samenleving vervallen vanaf 25 februari ook in de kerk de coronamaatregelen. Aanmelden is niet meer nodig, het mondkapje is verleden tijd, we gaan weer collecteren, de kinderen gaan weer vanuit de kerk naar de kindernevendienst, enzovoorts. Het zal weer gaan zoals het ging, totdat we bijna twee jaar geleden 'gestrand' zijn. Bijna vergeten hoe het toen ook alweer ging? Van harte welkom om dat weer mee te maken: de kerkdeur staat wijd open. We mogen daar dankbaar voor zijn, laten we er ook dankbaar gebruik van maken!



Tegelijk beseffen we dat dit sommigen nog best spannend kan zijn, omdat ze bijvoorbeeld zelf een kwetsbare gezondheid hebben. Daarom herhalen we deze woorden: "Geef elkaar de ruimte". De een schuift met gemak weer naast anderen de kerkbank in, een ander vindt dit nog niet prettig om te doen en houdt liever wat afstand; laten we elkaar daarin niet de maat nemen, maar dus de ruimte geven – en er is ruimte genoeg in de kerk, laten we die dan ook goed benutten. Wie graag nog wat extra afstand houdt met een extra bank tussenruimte kan dit aangeven bij de koster (in de kerk of van tevoren bij Henk van Wijlen 352739), dan houden we daar rekening mee.